



Een filosofisch gespreksidee voor de Kinderboekenweek 2022

© De Denkschool

Doelgroep
groep 6 t/m 8

DUURZAME OMA door Sjoerd Kuypers

'Water is duurzaam,' zegt Bennie.
'Duurzám,' zegt Louise, die altijd alles beter weet en doet alsof ze Bennie's moeder is. Maar dat is ze niet, ze is gewoon zijn grote zus. 'Over honderd jaar is het water er nog en het gras ook en de lucht ook en de wolken ook – die zijn allemaal duurzaam.' 'Duurzám,' zegt Louise. 'Dat heet duurzám.' 'Opa was niet zo duurzaam,' zegt Bennie. 'Nee,' zegt Louise. Ze zitten op de steiger boven het slootje achter het huis van oma en opa. Maar opa is er niet meer, hij is in de winter doodgegaan. [...] 'Wat is duurzaam?' vraagt Bennie. Louise gaat rechtop zitten. Dit is een lastige vraag en daar gaat ze een piekfijn antwoord op geven. 'Als je wilt snappen wat duurzaam is,' zegt ze, 'moet je eerst bedenken dat je altijd zult leven. Dat je nooit dood zult gaan.' 'Hoe kan dat nou?' 'Dat kan niet, maar je moet het wel denken – anders snap je het niet.' [...] 'Als je nooit doodgaat', zegt Louise, 'ga je dingen anders doen.'



Heb jij een lievelings trui?



Wil je die trui over 20 jaar nog aan?

Wat kun je met de trui doen als de trui te klein is?

Wat moet je doen als de trui te klein is?

Is het slecht als je dingen doet waarvan je denkt dat het niet duurzaam is?

Is het slecht als je vaak nieuwe kleren koopt?

Is het goed als je iedere dag vlees eet?

Is het goed als je je eigen groentes verbouwd?

Zijn mensen duurzaam? Is Sinterklaas duurzaam?



Wat is duurzaam?

Wat is goed (doen)?

Wat is slecht (doen)?

Wat is zuinig doen?

Wat is energie?